

*mijn leven lang  
die ene droom .....*

## **AFORISMEN**

**Toos Brenneker-Leurs  
1989**

van buiten Dior  
van binnen  
de nieuwe kleren  
van de keizer

zij droeg haar hoofd  
als een zware last  
de morgen in

zij rookte de ene  
sigaret  
na de andere  
al haar dromen  
gingen in rook op

waarom hang je altijd  
de pias uit ?  
ik houd  
de vuile was binnen

mijn geest  
laat me niet  
met rust  
mijn lichaam  
wil met rust  
gelaten worden

bramen plukken  
hiërogliefen  
op armen en benen

hoewel hij op blote voeten  
liep  
zonk de moed hem  
toch  
in de schoenen



wild dier in mij  
ren door de woestijn  
van mijn eenzaamheid

laat de linkerhand niet weten  
wat de rechter doet  
waarom niet ?  
twee weten meer dan een

je moest hem de woorden  
als elastiek uit  
de mond  
trekken

ik werd wakker  
en mijn droom  
viel als  
een spel kaarten uiteen  
jammer  
ik had  
zo'n goede in de hand

je hebt je  
van me  
losgescheurd  
ik bloed  
de rest  
van mijn leven

als ze iets voor niets  
kon krijgen  
was ze er  
als de kippen bij  
jammer  
dat ze  
geen eieren  
kon leggen

hij viel met de deur in  
huis  
dat was me  
een smak

ik zat op 't  
beklaagdenbankje  
zonder verdediger  
met alleen maar een  
rechter en  
een aanklager

(maart 1978)



de merel vloog weg  
alsof hij  
op heterdaad  
betrapt was

verlang niet naar me  
maar houdt van me  
even maar

hij gaf me geen  
hand  
maar  
een stuk vlees !

je nam  
een loopje  
met me  
ik was vlugger  
dan je dacht

eenzaamheid is  
geen  
zelfstandig naamwoord  
maar een  
lijdend voorwerp

er zijn echtgenoten  
die beter  
een man  
tot vrouw  
hadden kunnen nemen

het is niet ver  
het hoekje om !

hij stond met zijn mond  
vol tanden  
maar hij zat  
er niet mee



(bij een grafiek van Heijboer)

zo'n vent, die vier kruisen  
aan de weg timmert  
en daar zijn verhaaltje  
van vier vrouwen aan ophangt

je hebt me  
nog nooit  
in je armen  
genomen  
je hield  
me alleen  
maar vast

zijn haan moest koning kraaien  
hoorde je háár barneveldse kip  
kakelen ?

beter geen vogel in de hand  
en elf in de lucht

grijp naar de flarden  
van je dromen  
er is nog een kleine kans  
dat de verliezer wint

hij wilde wel, dat ze er was  
maar ze mocht er niet zijn

ik kan alleen nog maar kelkblad  
zijn  
geen stijl, geen stempel en geen  
vruchtbeginsel

veel geschreeuw  
en weinig wol  
genoeg voor  
twee oordopjes



wiens brood men eet  
diens woord men spreekt  
wil de echte warme bakker  
opstaan

je zocht bij mij  
de troost  
die ik  
zo nodig had

't lood is uit

't

duikelaartje

we waren  
huls en vrucht  
we hebben te lang  
in de fruitschaal  
gelegen

staande de  
vergadering  
gingen de  
aanwezigen  
door de knieën

je kunt mooi  
bloot zijn  
je moet wel  
van binnen  
wat aan  
hebben !

grijp naar de  
flarden  
van je dromen  
er is nog een  
kleine kans  
dat de verliezer  
wint

alleen nog maar het  
korstje en de kruimels



ik zet er een punt achter  
hij heeft toch een streepje voor !

specerijen kun je overal krijgen  
maar waar haalde Abraham de  
mosterd vandaan ?

ik zet een streep door de rekening  
alles is betaald

zij was onhandig  
en hij kon niet uit de voeten

wie gelooft nog in heiligen  
laat ik dus de schijn maar  
ophouden

er ligt een brief van je in de bus  
de dag gaat open als een bloem !

mooi als een dagpauwoog  
maar het is een nachtvlinder

"kom",zei de generaal,  
"laten we die fles whisky  
soldaat maken !"



(voor insiders)

30 september 1944:

05.15 in de miezelregenmorgen  
terugkerende bommenwerpers in  
de lucht  
de bruid op "oorlogspad"

waar zal ik zijn  
als ik er niet meer ben

loop naar de bliksem

daar kun je donder op zeggen

toen je ver weg was  
was je dichtbij  
nu je dichtbij bent  
ben je ver weg

ik plukte de roos  
ik kon de doorn  
niet uit mijn vinger krijgen

en dan die kaarsrechte houding  
van die schuinsmarcheerder

had je me maar niet vastgehouden  
dan had ik je niet losgelaten

een kokende wanhopige woede  
sprong in haar omhoog  
ze sloeg de fles koffiemelk  
tegen de grond  
en stond doodstil  
alleen haar bloed  
stroomde, stroomde !



"zwijgen" is  
milieu-verontreiniging

zij kreeg het kind  
hij de rekening

toen het kon, ging het niet  
nu 't gaat, kan het niet

hij sloeg de spijker  
precies op de kop  
maar niet in de muur

wat de baby betreft  
zei hij  
zeg ik je onomwonden  
de waarheid  
ik draai er  
geen doekjes om

vruchteloos  
onvruchtbaar

ik loop door het oktoberbos  
de bladeren waaien  
als verloren jaren  
om mij heen

een gezicht als een versleten  
boekomslog  
de inhoud is nog leesbaar



kleine, witte wolk  
in de blauwe lucht  
mijn laatste straaltje hoop

ik vind je kleine kinderschoen  
ik voel in mijn handen nog  
je warme voetje

de gele citroenvlinder  
ligt stil tussen de herfstbladeren  
als wij voorbij zijn  
fladdert hij verder  
langs het stervende bos

in de regen  
zit een grijze duif  
op een kale boomtak  
het kopje in de veren  
alleen  
en in zichzelf geborgen

zwijgend staan de wolken  
aan de hemel  
ze kijken naar me !

grauwe januari-luchten  
zwarte rupsen nesten  
in  
kale boomtakken

wacht nog even kleine zwaluw  
het nestje is zo warm  
en geborgen  
onder de natte dakgoot

mijn leven lang  
die ene droom  
een kleine  
kleine  
berkeboom



geef mij dat oude boek  
en dat beduimeld blad  
hoe gretig graag gelezen  
en hoe dankbaar liefgehad

een dode boom  
in het groene woud  
waarin een late vogel  
nog zijn nestje bouwt

(1986)

ik loop door het oktoberbos  
de bladeren waaien  
als verloren jaren om mij heen

mijn leven lang  
die ene droom

## AFORISMEN

toos brenneker-leurs  
1989